

ΜΙΚΑΛΗΣ ΤΣΑΟΥΤΟΣ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΡΟΜΑΞΕΙ ΤΗΝ COCA - COLA

Πρόκειται για έναν από τους καταξιωμένους επιχειρηματίες στο χώρο των αναψυκτικών. Είναι λάτρης κάθε αθλητικής δραστηριότητας, ενώ έχει κάνει τους επιτελείς ακόμη και της ίδιας της Coca-Cola να τον τρέμουν. Αυτός, εν συντομία, είναι ο Μιχάλης Τσαούτος.

Η τρίτη γενιά επιχειρηματιών

Γεννημένος στον Βόλο, ο Μιχάλης Τσαούτος εκπροσωπεί την τρίτη γενιά επιχειρηματιών της οικογένειάς του. Η ενασχόληση με τα αναψυκτικά ξεκινά από τον παππού του, ο οποίος διατηρούσε στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας μια σχετικά μικρή βιοτεχνία παρασκευής αναψυκτικών. Σταδιακά η «Λεμονάδα Τσαούτου» έγινε διάσημη πολύ πέρα από τα όρια της πόλης και έτσι, το 1969, η οικογένεια αποφάσισε να μπει πιο δυναμικά στο συγκεκριμένο κομμάτι της βιομηχανικής παραγωγής, αγοράζοντας την εταιρεία αναψυκτικών-σήμα κατατεθέν του Βόλου, ΕΨΑ. Χάρη στο όραμα και την εργατικότητα της οικογένειας Τσαούτου, η ΕΨΑ έγινε γνωστή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Το λεμονατζίδικο του παππού

«Το λεμονατζίδικο του παππού μου, το οποίο στεγαζόταν στο υπόγειο του πατρικού μου σπιτιού, δεν το θυμάμαι γιατί ήμουν μικρός. Διατηρώ, όμως, έντονες μνήμες από το εργαστάσιο της ΕΨΑ στον Βόλο», μας λέει. Ξεφυλλίζοντας νοερά το άλμπουμ των αναμνήσεών του διηγείται πώς θυμάται τον εαυτό του ως παιδί: «Να χαζεύω τα φορτηγά που ξεφόρτωναν πορτοκάλια και λεμόνια και να κουβαλώ κιβώτια με μικρά μπουκάλια, καθώς παραμένουμε η μοναδική εταιρεία αναψυκτικών στην Ελλάδα που τα μπουκάλια της επιστρέφονται και, αφού πλυθούν, τίθενται ξανά προς χρήση. Ακόμη και το Πάσχα των παιδικών μου χρόνων είναι συνυφασμένο με το οικογενειακό μας εργαστάσιο, αφού για εμάς αποτελούσε οικογενειακή παράδοση να ψήνουμε εκεί το αρνί».

«Όταν επέστρεψα από το εξωτερικό ξεκίνησα να εργαζομαι στην εταιρεία μας, την ΕΨΑ. Δεν είχα τη νοοτροπία του κακομαθημένου κληρονόμου που ο πατέρας και οι θείοι του είναι βιομήχανοι. Ο πατέρας μου είναι ένας επιχειρηματίας που έδωσε σκληρό αγώνα για να ορθοποδήσει, γι' αυτό και μέχρι να πετύχει τον στόχο του τον θυμάμαι να κοιμάται στο εργαστάσιο». Όταν ήρθε η στιγμή να επιλέξει κατεύθυνση για τις σπουδές του, ο Μιχάλης Τσαούτος έκρινε ότι το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ήταν αυτό που του ταίριαζε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Όσο για το μεταπτυχιακό του, επέλεξε ως αντικείμενο μελέτης τη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε πανεπιστήμιο της Βρετανίας. Κατόπιν, όπως



λέει ο ίδιος, «όταν επέστρεψα από το εξωτερικό θέλησα να εργαστώ στην εταιρεία μας, την ΕΨΑ, όπως και έγινε».

Η οικογενειακή επιχείρηση

Μετά την επάνοδό του στον Βόλο, ο Μιχάλης Τσαούτος δούλεψε χωρίς κάποια συγκεκριμένη θέση στο εργαστάσιο της ΕΨΑ. Όμως η στενή συνεργασία μεταξύ γονέων και παιδιών συνήθως δεν είναι ότι πιο εύκολο, γι' αυτό και ύστερα από τέσσερα χρόνια εγκατέλειψε την οικογενειακή επιχείρηση και χάραξε τη δική του, ανεξάρτητη πορεία. Επέλεξε τον χώρο του Τυπου και έγινε διευθυντής σε περιοδικά και μηλόγχη γνωστού εκδοτικού οργανισμού. Το 2010, μετά από 20 χρόνια αποχής από τις οικογενειακές επιχειρήσεις, επανήλθε στην ΕΨΑ, αναλαμβάνοντας τη θέση του γενικού διευθυντή. Μόνιμος τόπος διαμονής του θα

ήταν η Αθήνα και όχι ο Βόλος, όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας. Μοιραζόταν ο πατέρας του έως σήμερα έχει τον πρώτο λόγο στις επιχειρηματικές αποφάσεις, οι περισσότερες αρμοδιότητες είναι κατανομημένες ανάμεσα στον Μιχάλη Τσαούτο και την αδελφή του, Πέννη. Εκείνη ασχολείται με τα χρηματοοικονομικά, ενώ ο ίδιος με τα θέματα παραγωγής και μάρκετινγκ. Το γεγονός ότι η τρίτη γενιά της οικογένειας Τσαούτου έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στη διοίκηση της εταιρείας φέρνει ομοιολογούμενος αέρα ανανέωσης στην ΕΨΑ.

Το 2011 παρουσιάστηκαν τα βιολογικά αναψυκτικά, το 2012 κυκλοφόρησαν τα αναψυκτικά light με στέβια, ενώ φέτος που η εταιρεία κλείνει 90 χρόνια ζωής το αγοραστικό κοινό έρχεται σε επαφή με νέες γεύσεις, όπως το σαγκουίνι και το κόκκι-

νο τσάι. Η ΕΨΑ επεκτείνεται στο εξωτερικό, κερδίζει τη μάχη των εξαγωγών - καθώς και πολλά βραβεία υψηλής ποιότητας από διεθνείς φορείς.

Όρα για σπορ

«Παρά την έντονη επαγγελματική ενασχόληση, τα σπορ εξακολουθούν να αποτελούν για μένα εκτόνωση και διαφυγή από τη σκληρή επιχειρηματική πραγματικότητα», δηλώνει ο Μιχάλης Τσαούτος. Φαίνεται όμως ότι η λέξη «σπορ» στο μυαλό του επιχειρηματία παραπέμπει σε δραστηριότητες πολύ πέρα από τα συνήθισμένα: «Όταν πήρα για πρώτη φορά μέρος στο Camel Trophy, έναν εξαιρετικά δύσκολο αγώνα, το περιβάλλον μου ένωσε αγώνα και σωματική. Όμως δεν πρόβαλαν αντίσταση, καθώς υπάρχει η άποψη ότι καθένας πρέπει να κάνει στη ζωή του αυτό που πραγματικά αγαπά και επιθυμεί. Με επέλεξαν για τον αγώνα που πραγματοποιήθηκε στον Νότιο Ειρηνικό, μεταξύ των Νησιών Τόγκα και Σαμόα. Ήταν ένας μήνας πραγματικής περιπέτειας καθώς μέναμε σε κοραλλιογενή μικροσκοπικά νησιά, τις σπόρες, τρώγοντας αποξηραμένη τροφή που είχε φέρει ο καθένας από το σπίτι του. Σε λίγο σημείο συναντήσαμε πολιτισμό, γι' αυτό και το συγκεκριμένο ταξίδι θα μου μείνει αξέχαστο. Αργότερα πήρα μέρος στο Land Rover Challenge, μια extreme αθλητική διοργάνωση η οποία πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις χώρες της Ασίας, νιώθοντας πάλη την αδρεναλίνη να χτυπάει κόκκινο και να κατακλύζει την ψυχή και το σώμα μου». Καθώς μαθαίνει να αναμετράται με τις προσωπικές του δυνάμεις, παίρνει την απόφαση να τρέξει μαραθώνιο, και μάλιστα εις διπλούν: μία φορά στον Μαραθώνα





νιο της Αθήνας τον περασμένο Νοέμβριο και άλλη μία στη Νέα Υόρκη. Το 2007, μετά από αθλητική προετοιμασία δύομισι μηνών, λαμβάνει μέρος στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας και τερματίζει. Λίγους μήνες αργότερα δοκιμάζει την τύχη του στις διοργανώσεις της αήτης ηλιευράς του Ατλαντικού. Όπως σημειώνει ο ίδιος, «ο Μαραθώνιος της Νέας Υόρκης είναι ένα μεγάλο αθλητικό πάρτι. Σαράντα χιλιάδες συμμετοχές και ενάμισι εκατομμύριο θεατές τα λένε όλα. Αν δεν είχα τραυματίσει τα πόδια μου, θα έπαιρνα μέρος και πάλι». Στον Μαραθώνιο της Αθήνας ο επιχειρηματίας έτρεξε διαδρομή 10 χλμ. ξαναβρίσκοντας τη φόρμα του.

Με ετήσιο τζίρο 12 εκατ. ευρώ

Η δημιουργία οικογένειας ήρθε στη ζωή του Μιχάλη Τσαούτου σχετικά νωρίς, αφού σήμερα, στα 49 του χρόνια, η μεγαλύτερη από τις κόρες του είναι ήδη 19 χρόνων. Ο άνθρωπος που διαχειρίζεται ετησίως τζίρους ύψους 12 εκατ. ευρώ μοιράζεται με τη σύζυγό του Γεωργία το ίδιο πάθος για τη σωματική άσκηση, αφού και εκείνη προτού γίνει full time μαμά ήταν επαγγελματίας γυμνάστρια. «Στα πρώτα μου ταξίδια η σύζυγός μου απουχούσε. Το γεγονός ότι είχα επικοινωνία με το σπίτι μου μέσω δορυφορικού τηλεφώνου μία φορά την εβδομάδα δυσκόλευε την κατάσταση», παραδέχεται και συνεχίζει: «Όμως με τον καιρό το συνήθισε, καθώς είδε ότι τέτοιες ενασχολήσεις εκτονώνουν την ενέργειά μου και με κάνουν να νιώθω ευτυχισμένος, ενώ από την άλλη διαπίστωσε ότι φροντίζω να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός προκειμένου να επιστρέφω υγιής. Ευτυχώς ο στενός οικογενειακός μου κύκλος

αποδέχτηκε το συνεχές κυνήγι μου για το ριψοκίνδυνο ως κάτι φυσιολογικό». Ξεκίνησε δε από την εθνική ομάδα σκι, για να πειραματιστεί σε κάθε ριψοκίνδυνο άθλημα.

Η οικογένειά του

Σήμερα ο γνωστός επιχειρηματίας έχει τρία παιδιά. Τη 19χρονη Κατερίνα και τις διδύμες Αλεξία και Μαριλένα, 16 ετών. Ο ίδιος μάλιστα δεν διστάζει να παραδεχτεί ότι σε κάποιες επικίνδυνες αθλητικές αποστολές έχει βιώσει extreme καταστάσεις: «Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές έχω φοβηθεί για τη ζωή μου. Στα νησιά Σαμόα θυμάμαι ότι το κύμα ήταν τόσο μεγάλο ώστε κάποια στιγμή νόμιζα ότι δεν θα μπορούσα να βγω από τη θάλασσα και ότι το νερό θα με κατόπινε. Τελευταία στιγμή όμως λειτούργησε έξυπνα βρισκοντας έναν ψηλό βράχο, απ' όπου κατάφερα και κρατήθηκα». Αυτή ήταν σίγουρα και η πιο άγρια εμπειρία που βίωσε στη μέχρι τώρα αθλητική του καριέρα ο Βοιωτής επιχειρηματίας.

Πάντως, σύσσωμη η οικογένεια Τσαούτου αγαπά τα σπορ και οι αθλητικές δραστηριότητες είναι για όλους τρόπος ζωής.