

Ρωτήστε τον βουλευτή και τον ευρωβουλευτή σας!

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΥΡΙΤΣΗ

kkyritsi@pegasus.gr

Μια γερμανική πρωτοβουλία για την επικοινωνία μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών υπήρξε η αφορμή ώστε μία ομάδα νέων Ελλήνων να αποδείξει ότι η καινοτόμος επιχειρηματικότητα δεν είναι ανέφικτη, αλλά απαιτεί κόπο, τρόπο και θετική διάθεση. Κάπως έτσι ο Στέφανος και ο Αντώνης εισήγαγαν στην ελληνική πραγματικότητα τη διαδικτυακή πλατφόρμα Vouliwatch. Πρόκειται για έναν πολιτικά ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζεται οικονομικά, διαχειριστικά και τεχνολογικά

➤ Μια καινοτόμος επιχειρηματική πρωτοβουλία

από τα μέλη της ομάδας του.

Η λειτουργία της διασφαλίζεται από τα ίδια τα μέλη/χρήστες της, ενώ η βιωσιμότητά της εξαρτάται εν πολλοίς από τη διασφάλιση ιδιωτικών πόρων, μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδρύματα που προωθούν παρεμφερείς σκοπούς, αλλά και δωρεές από τους πολίτες, μέσω μίας crowdfunding καμπάνιας που θα ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου. Η πρωτοβουλία «μετρά» ήδη - από τα μέσα Μαρτίου και έπειτα - 709 εγγεγραμμένους χρήστες και, κατά μέσον όρο, 10.000 μοναδικούς επισκέπτες μηνιαίως.

Ο Στέφανος Λουκόπουλος, εκτελεστικός διευθυντής του Vouliwatch, εξηγεί στο «Εθνος-Εργασία» την αποστολή της πλατφόρμας και αποδεικνύει ότι η εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών αποτελεί μια εφικτή - παρά τις δυσκολίες - υπόθεση για όσους αποφασίσουν να εργαστούν συστηματικά και σκληρά.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα του Vouliwatch και ποιοι οι λόγοι ίδρύσής του;

Όλα ξεκίνησαν την περίοδο που ο ιδρυτής του Vouliwatch, Αντώνης Σβαρτς, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τη γερμανική πρωτοβουλία του Parliamentwatch, η οποία τον ενέπνευσε να φέρει την ιδέα και στην Ελλάδα. Σταδιακά χτίσαμε δίκτυο συνεργατών με εμπειρία στους χώρους των νομικών και πολιτικών επιστημών, της επικοινωνίας, της ανοικτής διακυβέρνησης και της Δημόσιας Διοίκησης και εργαστήκαμε για την προσαρμογή του Vouliwatch στην ελληνική πραγματικότητα.

Πώς χρησιμοποιείται η πλατφόρ-



Την προσφυγή τους σε βουλευτές και ευρωβουλευτές για κοινωνικά θέματα, με πρώτο την απασχόληση, εξασφαλίζει η δικτυακή πλατφόρμα Vouliwatch, εκτελεστικός διευθυντής της οποίας είναι ο Στέφανος Λουκόπουλος

μα; Ποιες οι βασικές λειτουργίες της;

Η πλατφόρμα μας έχει σχεδιαστεί ώστε η χρήση της να γίνεται με εύκολο και άμεσο τρόπο. Η συμμετοχή πραγματοποιείται μέσα από μια γρήγορη εγγραφή, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε του λογαριασμού του χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι βασικές δυνατότητες για τη συμμετοχή των χρηστών μεταξύ άλλων είναι:

α) Ερωτήσεις στους βουλευτές και ευρωβουλευτές: Κάθε πολίτης υποβάλλει ερωτήσεις προς τους εκλεγμένους αντιπροσώπους μας σε σχέση με την κοινοβουλευτική τους δραστηριότητα και όχι μόνο, απευθυνόμενος σε κάθε βουλευτή χωριστά.

β) Συλλογή προτάσεων και ιδεών από τους χρήστες: Δυνατότητα στους πολίτες να εισάγουν ιδέες και προτάσεις που μπορούν να κινητοποιήσουν τους βουλευτές/ευρωβουλευτές να εισάγουν νομοθετικές ρυθμίσεις ή να κινητοποιηθούν για ένα ζήτημα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Οι προτάσεις συγκεντρώνονται από την ομάδα του Vouliwatch, αποστέλλονται σε όλους τους βουλευτές με τη μορφή σύντομης έκθεσης σε μηνιαία βάση και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα μας.

Πώς σχολιάζετε τη σχετική αποφυγή της πλειοψηφίας βουλευτών και ευρωβουλευτών να απα-

ντήσουν σε ερωτήματα των πολιτών;

Λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές της προσπάθειάς μας, θα έλεγα ότι ο συνολικός αριθμός απαντήσεων δεν είναι αποκαρδιωτικός. Εξάλλου, πρέπει να συνηγορήσουμε ότι πολλοί πολιτικοί δεν είναι ακόμη εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία και είναι γενικά καχύποπτοι απέναντι σε καινοτόμες ανεξάρτητες πρωτοβουλίες. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, όπου επικοινωνούμε με πολιτικά γραφεία βουλευτών για να τους ενθαρρύνουμε να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους γίνονται, η αντιμετώπισή τους είναι άκρως θετική και αυτό που λαμβάνουμε είναι ότι οι περισσότεροι βουλευτές είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν σε ανοικτό διάλογο με τους πολίτες.

Πόσο εύκολο είναι να ευδοθεί μια επιχειρηματική προσπάθεια στην Ελλάδα του σήμερα;

Αν κρίνω από τον Γολγοθά που περάσαμε ώπου να ανοίξουμε τραπεζικό λογαριασμό, τον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας των δημόσιων υπηρεσιών και το ομηκλώδες φορολογικό/λογιστικό σύστημα, το να ξεκινήσει κανείς μια τέτοια προσπάθεια απαιτεί τρομερή υπομονή και επιμονή, ωστόσο το αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά ικανοποιητικό.